

## Brussel in de lente



Voor de personeelsreis naar Brussel is een heerlijk zonnige dag uitgekozen, dat begon al goed. Op de wegenkaart naar en in Brussel stond het nogal vol met files en vertragingen maar daar hebben we weinig van gemerkt. Behalve natuurlijk toen de chauffeur even een plaspauze nodig had...

Gelukkig zijn we op tijd aangekomen bij het parlamentsgebouw. Daar leek het er even op dat we gingen vliegen; alle horloges, jassen, tassen en riemen moesten in een bakje door de scanner. Net als op het vliegveld is dat snel genoeg gebeurd en kunnen de riemen de broek weer ophouden.

Een assistent van Tom Berendsen heeft ons naar een vergaderruimte begeleid waar we samen met een groep Berenschot medewerkers op Tom wachtten en ondertussen kregen we een enthousiast verhaal te horen over het werken in Brussel en Straatsburg met diverse leuke wetenswaardigheden.

Tom Berendsen (NAC supporter én

woonachtig in Breda!) kreeg genoeg vragen om te beantwoorden in die korte tijd en drukte ons vooral op het hart om in juni te gaan stemmen voor het Europese parlement.

Daarna zagen we de grote vergaderzaal, die was op dat moment leeg en daarom konden we even op de publieke tribune zitten en werd er nog wat uitleg gegeven hoe dat nou werkt, zo'n parlement, hoe zit het met de verschillende partijen en waarom je zo vaak lege stoelen ziet als er iets vanuit Brussel op het nieuws komt.

De voertaal is Engels maar toch vertaalt een legertje tolken alles wat er in de vergadering gezegd wordt zo snel mogelijk (binnen 1,5 seconde!) naar 24 verschillende talen. Bijzonder indrukwekkend !



Nederland heeft nu 27 zetels en dat worden er 31 na de verkiezingen, een paar zetels meer om te vullen met onze stemmen!

Na de rondleiding in het gebouw was het tijd voor wat frisse lucht en is iedereen zijn eigen weg gegaan. Of je naar het park, een gezellig terrasje, de grote markt of naar het museum van de Europese geschiedenis wilt, er was genoeg te ondernemen en te zien.

Er zijn ook altijd camera's en opnamen in de buurt van de parlamentsgebouwen. Ik bleef even kijken bij de tv-opname van een Deense chef kok die lekkere dingen aan het maken was, daar kwam ook een parlamentslid van meegenieten. Zo zie je dat voor zo'n opname heel wat materiaal en vooral tijd nodig is, het is niet zo snel goed voor de tv.

Verderop zag ik een ander parlamentslid die uitgebreid een filmpje maakte om burgers aan te sporen zodat ze vooral gaan stemmen in juni.



Om half 5 waren de meeste collega's weer terug bij de bus om naar het restaurant te gaan, daar zaten de wandelaars al op ons te wachten.

Het restaurant was heel bijzonder ingericht; een Harry Potter-achtig toverstokkenmagazijn, daar leek het nog het meeste op met heel veel donker houten laatjes tot aan het plafond, mysterieuze koperen buizen, ketels en glimmende glazen.

We hadden het restaurant voor onszelf, er waren een paar collega's die het hogerop zochten. Die zaten op de eerste rang te zwaaien vanaf het balkon.

Wijn en water vloeiden rijkelijk en we hebben lekker gegeten en gedronken.

Voordat we in de bus stapten hebben we nog een 'bonbonnerie' /patisserie/'chateau au chocolat' ontdekt. Daar werden nog snel wat makarons en chocoladejuweeltjes ingeslagen om thuis na te kunnen genieten van deze heerlijke dag.

En die terugreis duurde een stuk korter doordat er zoveel te vertellen was over wat we zagen en meegemaakt hebben...

Aan iedereen die meegeholpen heeft om deze dag te organiseren bijzonder hartelijk dank en de complimenten voor deze soepel verlopen reis, ik houd me aanbevolen voor een volgende editie..